



Bridgeclub "De Commandeur" viert de verjaardag van de club in februari. Maar in die maand begonnen de eerste leden in competitie te bridgen. Uit stukken blijkt dat de formele oprichting in september plaatsvond.

Uit de oude doos

Na een gezellige Kerstdrive eind 1986 bij een van de 24 bridgevrienden praatten onder andere Anneke Keizer en George van der Ham wat na over de oprichting van een middagbridgeclub. De belangstelling voor bridgen was toegenomen. De bestaande bridgeclubs in Bennekom konden geen nieuwe leden meer opnemen. Daardoor stonden er tientallen gegadigden al jaren op een wachtlijst. Er was op korte termijn geen uitzicht op toetreding. Binnen de bestaande avond-bridgeclubs waren er ook meerdere leden die lid van een middagclub wilden worden.

Dus oordeelde men: een middag-bridgeclub zal zeker levensvatbaar zijn. Men dacht aan een ledental van minimaal 40 tot maximaal 100. Uit een voorlopige peiling bleek dat dinsdag de meest gewenste speelmiddag was, van ongeveer 13.15 tot 17.00 uur. En: bij het oprichten van een club zouden de Bennekomse Bridgeclub (BBC), de BC Sans Souci en de Stichting Denksport Centrum de Commanderie steun en advies geven.

Actie

Er werd een artikel naar de lokale pers (Bennekom, Ede en Wageningen) gestuurd en ook de wachtlijst-kandidaten van de BCC en Sans Souci kregen een oproep. Er meldden zich zoveel mensen, dat de oprichting serieus werd. Op 2 februari 1987 was er een bijeenkomst met vijf personen die het 1^e bestuur vormden. Deze mensen zijn ons in de loop van de historie ontvallen. Men besloot om vanaf 10 februari 1987 in de grote zaal van de Commanderie te gaan bridgen. Spelmateriaal kon de eerste weken worden gebruikt van de BBC. De club begon meteen in 3 lijnen A, B en C, met een competitie. En natuurlijk ging dat niet meteen helemaal van een leien dakje.



De eerste wedstrijdleader was Franz Heestermans. Men vroeg hem rond de jaarwisseling 1986-1987 of hij er iets voor voelde een nieuwe club te gaan leiden. Hij vroeg zich af of het een leiden met een 'ei' of met een 'ij' moest worden. Immers, Franz had a) geen clubervaring en b) was hij nog maar net aan de opleiding begonnen. Maar de samenwerking was goed.

Op de eerste speeldag had de club 55 leden. Zij betaalden f 25,- als entreegeld/de contributie tot 1 sept. '87. Het schenken van dranken gebeurde door vrijwilligers van de BBC. Er werd snel iemand gezocht die dat tegen een kleine vergoeding wilde gaan doen.

Op of omstreeks 1 sept. '87 hield de club een algemene ledenvergadering, waarin Bridgeclub "De Commandeur" formeel werd opgericht. De leden besloten dat de club zelfstandig was en geen afdeling werd van de BBC.